

# Kära dagbok

Oj oj vilken dag...eller morgon egentligen. Kommer du ihåg när jag berättade om den dagen vi var ner med barnen och badade i Borgåsund? Mina kompisar är ju inte som mig, utan dom vill ju mest stå och doppa hovarna, men jag vill ju gärna ta en simtur, som jag också gjorde den dagen, eller försökte rättare sagt..vilket hallå alltså...Åh gud, Lillan var på väg till andra sidan Freden, Lillan simmade ut halvvägs till slottet...bla bla bla.

Igår kväll så fick vi vara och hänga i Smedjanhagen, du vet, där dom stora tjejerna brukar gå. Jag vet att det är mycket mysigare och godare gräs på andra sidan tunneln, så jag gick mot tunneln för att plaska över, kladdigt är det, men väl värt det när man kommer över. Sa till dom andra, men Plexus sa att det var avstängt, men hallåå...det var välbara att krypa under den tråden.

Dom andra ville inte så jag gick själv. Helt OK faktiskt. Lugnt och skönt, inget tjafs. Men, I morse när stalltjejerna kom och skulle ta in oss så fattade dom inte att jag var på andra sidan tunneln, så letade ju ihjäl sig efter mig...Till slut så såg dom mig i alla fall och ville att jag skulle gå tillbaka, genom tunneln, frivilligt, men nä du, den gubben går inte. Jag berättade ju när hon, den nya tjejen, Atach, inte ville gå över själv, sicket ståhej det blev.

Kära dagbok, jag gjorde en "Atach" !!

Dom fick minsann stänga av trafiken och gå med mig över stora korsningen på väg 56...(fniss)

Sen gick vi över stubben tillbaka och då var dom stora killarna ute i stallhagen, och dom tittade på mig allihop faktiskt, alltså hallåå...snacka om att jag drog in magen och fladdrade lite extra med manen, alltså dom är ju så snygga, jag tyckte nog att Lets Dance kollade lite extra. Jag tror jag är lite kär faktiskt, och han hade sagt till Florist att han gillade starka tjejer som är körhästar också...

Stalltjejerna är väl inte så himla happy, men men...not my problem. Jag älskar uppmärksamhet.



Hörs imorrn kära dagbok // Lillan